



Protestantse
Kerk

NIEUWSBRIEF
PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENDAAL



Marc Chagall: Rosj Hasjana (joods nieuwjaar, 15/17 september)

SEPTEMBER 2023

Inhoud:	pag. 2
Ter overweging	pag. 3
Kerkdiensten	
- diensten september	pag. 4
- joodse feestdagen	pag. 4
- bij de diensten	pag. 6
Vanuit de diaconie	
- collecten september	pag. 8
Schrijfactie Amnesty International	pag. 9
Vanuit de kerkvoogdij	pag. 9
Open kerk	pag. 9
Leerhuis	pag. 10
KIK	
- open podium	pag. 10
- film	pag. 10
Vrienden	
- concerten	pag. 11
- filosofische kring	pag. 12
Nieuws uit de tuin	pag. 13
Relatie Kasteel Rosendael en de kerk van Rozendaal	pag. 13
Open monumentendag	pag. 14
 Inleveren kopij	pag. 14

TER OVERWEGING

kyriegebed

Het Kyriegebed is een gebed dat aan het begin van de dienst wordt uitgesproken. Het verwoordt de nood van de wereld. De kern van het gebed is het refrein *Kyrie eleison*, Heer ontferm U. De gemeente roept God aan om te zien naar zijn aarde. Ik heb in toenemende mate een ongemakkelijk gevoel bij dit gebed. We noemen de ellende die we vaak zelf veroorzaakt hebben en leggen dat 'op het bordje van de Allerhoogste'. Daarom zijn mijn kyriegebeden vaak niet alleen de aanroep om ontferming, maar ook de vraag om ónszelf te bekeren, zodat we zelf mede betrokken zijn bij de verhoring van dit gebed. Of, zoals iemand ooit zei, wanneer je bidt, moet je zelf bereid zijn om bij de verhoring betrokken te zijn... Ik laat hierbij één van mijn meest recente kyriegebeden volgen.

tegen de angst, Heer,
tegen de haat,
tegen de leugens, willens en wetens,
tegen het domme noodlot,
tegen de wanhoop
en de machteloosheid
roepen wij tot U, o God:
Heer ontferm U

en ontferm U over ons:
dat wij ontfermers worden,
uw stem, uw woorden, uw handen
en dat wij doen het volste recht
opdat wij stichten uw lieve vrede
daarom bidden wij tot U:
Heer, ontferm U

en dus durven we U aan te roepen
omwille van de barmhartigheid,
omwille van de liefde en de hoop,
omwille van het vertrouwen
op uw beloften van een andere wereld
hoor ons dan als wij U aanroepen:
Heer, ontferm U
over uw mensen, over uw wereld, over ons

amen

ds. Frans Ort

KERKDIENTEN

diensten september:

alle diensten bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal

3 september 2023, HA, 10 uur

voorganger: ds. Frans Ort

10 september 2023, 10 uur

voorganger: ds. Teun Kruijswijk Jansen

17 september 2023, 10 uur

voorganger: ds. Frans Ort

24 september 2023, 10 uur

voorganger: ds. Bert Bomer

1 oktober 2023, 10 uur

voorganger: pastor Hans Noordeman

joodse feestdagen:



Interieur van de Portugese Synagoge te Amsterdam die zonder de aanwezigheid van elektrisch licht door kaarsen moet worden verlicht. Foto: Peter Lange

Bij zondag 24 september en 8 oktober

Stel ...we zouden kunnen terug gaan naar de dagen van Joshua van Nazareth, zou Hij dan nu onze maand september beleven als de zevende maand van de Joods Kalender, Tisri, met alle hoog-heilige dagen van het Joodse Nieuwjaar? Op de avond van onze 15^e september, de 1^e van de maand Tisri, begint de éérste vierdag van het Joods Nieuwjaar, Rosh Hasjana, Voor ons blijft steeds verwarrend dat Joodse dagen niet geteld worden van zonsopgang tot zonsopgang, maar van de zonsondergang tot de

zonsondergang. De nieuwe dag begint dus eigenlijk altijd op de avond van 'onze' dag die dan halverwege is. De gedachte is dat G'd in Genesis 1 vanuit de bestaande 'woestheid en warboel' de ordening van de schepping begon door Zijn eerste spreken: *Licht moet er komen!*: éérste dag. Dat aangeropen licht gedraagt zich als 'inbreker'. Het splijt de heersende duisternis. Dertig dagen vóór Rosj Hasjana, klinkt elke dag de ramshoorn. Het geluid van de sjofar zet mensen aan tot het overdenken van het *afgelopen* jaar. Geen onderzoek op basis van onze eigen tevredenheid, maar naar 'de maatstaf en de wil van de Eeuwige'¹! De tijd is aangebroken om in te zien wat, vooral relationeel, sociaal, kapot gegaan is en zo mogelijk hersteld moet gaan worden. Men stuurt kaarten rond met goede wensen: '*Dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar.*' De eerste dag van het Joods Nieuwjaar heet: 'Dag van Bazuingschal'. Het is zover. Er breken tien dagen aan waarin aan het boven genoemde herstel

¹ Rabbijn S.PH. de Vries MZn 'Joodse ritensymbolen' uitg. Arbeiderspers 1968 4^e druk pg. 81

razendsnel moet worden voltooid. Voorstelbaar is dat men in die flow zich meteen voorneemt dat 'stuk lopen' niet nog eens te laten gebeuren! De eerste tien 'Hoog Heilige Dagen' van het nieuwe jaar lopen uit op het centrum van de viertijd: Grote Verzoendag, Jom Kipoer. Rosh Hasjana en Jom Kipoer heten samen daarom 'De Ontzagwekkende Dagen'. Jom Kipoer is de *énige* dag in het Joodse jaar dat er uitgesproken aandacht is voor 'zonden'. Er wordt die dag dan ook van begin tot eind gevast. Lang niet alle Joodse mensen zijn nog religieus, maar ook velen van hen gaan dan toch naar de Synagoge. Men zingt bij het begin van de Synagogale

dienst het 'Kol Nidrei', de diepe spijtbetuiing. Over de misdragingen van het voorgaande jaar? Wonderlijk: de spijtbetuiing betreft de inmiddels alweer gedane goede voornemens, beloften, afspraken, eden etc. voor het nieuwe jaar!

'Alle geloften of onthoudingen of ontzeggingen onder welke benamingen ook en alle eden, die wij onszelf als geloften of ontzeggingen in enige vorm, of als eden zullen hebben opgelegd, van deze Grote Verzoendag af tot de volgende – die wij ten goede mogen bereiken – , over deze allemaal hebben wij nu reeds berouw; zij zullen allemaal geacht worden ontbonden, opgelost, vernietigd, nietig te zijn; niet van kracht zijn, niet bestaan; zulke geloften zullen geen geloften, zulke eden geen eden zijn.'^{2 3}

Jom Kipoer verwijst naar de tijd dat in Jeruzalem de Tempel nog overeind stond. Naar die ene dag waarop de Hogepriester, zonder zijn hoge priesterlijke gewaad, het Heilige der Heilige betrad om ééerst vergiffenis te vragen voor zijn eigen misdragingen, daarna voor alle priesters en tenslotte voor het volk. Het bijbehorende offerritueel liep uit op het wegsturen van de 'zondebok' naar de woestijn, de geit waarop alle schuld van het volk was gelegd. (Leviticus 16) Nu de Tempel er niet meer is wordt in de Synagoge vergiffenis gevraagd voor alle overtredingen en misdragingen, alle eden, voornemens, beloften gedaan *tegenover de Schepper* die men in het afgelopen jaar niet heeft volbracht en waaraan men zich naar alle waarschijnlijkheid ook in het kómmende jaar niet zal kunnen houden.

In de Synagoge wordt het profetenboek Jona gelezen, omdat hij probeerde te ontkomen aan zijn profetische opdracht. Dit jaar begint Jom Kipoer op de avond van *onze* zondag 24 september en duurt tot avond van maandag 25 september. Ook in onze dienst is de eerste lezing uit het profetenboek Jona. Na de inzameling zingen we daarom *Gezang 1001: 'De wijze woorden van het groot vertoon'*. Jom Kipoer legt er de nadruk op dat de wereld zoals wij die kennen, in leven, aan bijdragen, allesbehalve de wereld is die G'd voor ogen staat. Onze wereld moet worden omgekeerd! G' d schenkt, onvermoeibaar, de mens wéér een nieuw jaar om 'al zijn geboden en inzettingen te houden, te bewaken en te bewaren'. '*Dat je opgeschreven mag staan voor een goed jaar.*' Daarom volgt op Jom Kipoer het Loofhuttenfeest, Soekot, (de avond van 29 september tot de avond van 6 oktober). Acht dagen brengt men door in een 'hut' waarvan het dak open is naar de sterrenhemel. Omdat men in te prenten dat men alleen wil rekenen op de bescherming van G'd. Ten slotte wordt het Simchat Tora, (de avond van

² Idem

³ Idem: 'De antisemitische agitatie (.....) haalt er het bewijs uit voor haar aanklacht dat de jood geen enkele belofte heilig is (.....) dat hij gerechtigd is er lustig vals op los te zweren (....) Dat aldus de leer van zijn godsdienst luidt!' De bewoordingen van het Kol Nidrei zijn ontstaan uit religieuze voorzichtigheid: 'als bij hevige gemoedsaandoeningen of bij onstuimig godsdienstige opwellingen de golven van het gevoel over ons heen slaan, dan slaken wij somwijlen half verdrongen, voornemens, die wij bij een volkomen evenwichtig bewustzijn, wellicht niet geheel zouden gekoesterd hebben. Dat leert de ervaring. (....) Want men wil vrij blijven en zich tegenover God niet in overspanning met onmogelijkheden belasten.' Pg. 94

zaterdag 7 oktober tot de avond van zondag 8 oktober) om de vreugde uit te dansen over het geschenk van de Tora. Met Jom Kipoer in je rug, de Loofhut boven je hoofd en de Leefregels van de Eeuwige in je ziel gegrift zou het ervan moeten kunnen komen: onze 'wereldse' wereld ómkeren! Op zondag 8 oktober, als wij uit handen van de Heer brood en wijn ontvangen, zingen wij daarom als Tafellied: *Gez.839: 'Ik danste die morgen toen de schepping begon'*.

Ada Waalboer

bij de diensten:

Het staat er nog al pontificaal: 'Wij zingen' maar dat houden we toch maar zo want onze gemeente zingt als een bronzen klok, zo zei iemand die tijdens de zomerperiode van buitenaf komend, een keer een dienst meemaakte. Het gesprekje daarover ging nog even door: dat de meeste leden van de cantorij en van de gemeente bepaald geen 'jonkies' 'meer waren en dan toch zó goed zingen! Dat zijn en blijven aardige gesprekjes, niet vanwege de complimenten, maar omdat het maar laat zien en vooral hóren, dat blijven 'oefenen' loont! De 'zomercantorij' kon elke zondag rekenen op een aantal enthousiaste gemeenteleden. Hoewel de liturgie haar eigen kalender volgt, beginnen we op zondag 27 augustus weer een nieuw, 'werelds' seizoen. We bedoelen dat dan bijna iedereen wel weer van vakantie terug is. Voor de maand september staat hieronder wat we gaan zingen, in blauw als het overleg met de voorganger van dienst nog niet is afgerond.

Ada Waalboer.

11^e zondag van de zomer, 3 september 2023, wij zingen:

Zingen:	Gez. 276 : 'Zomaar een dak boven wat hoofden'
De eerste Psalm	Psalm 139 d 3x 1.C 2A 3A
Kyrie en Gloria	NLB 299g 'Gij in uw licht'
Na Gebed vd zondag	NLB 333 'Kom Geest van God'
Na Jeremia:	Gez. 317: 'Grote God, Gij hebt het zwijgen'
Na Evangelielezing	Lofprijzing 339a
Na Verkondiging	Gez. 923: 'Wil je wel geloven'
Tafellied:	Gez. 385: 'De tafel van samen'
Tafelgebed	NLB 403 d gesproken en gezongen
Slotlied:	Gez. 794: 'Gods zegen bidden wij je toe'

12^e zondag van de zomer, 10 september 2023, wij zingen:

Zingen:	Gez. 274 : 'Wij komen hier ter ere van uw naam'
De eerste Psalm	Psalm 139 : 1A 2A 7C 14A
Kyrie en Gloria	NLB 299g 'Gij in uw licht'
Na Gebed vd zondag	NLB 333 'Kom Geest van God'
Na Ezechiël:	Gez. 992: 'Wat vraagt de Heer nog meer van ons'

Na Evangelielezing	Lofprijzing 339a
Na Verkondiging	<i>Uit: Zangen van zoeken en zien'</i> Gez. 581: 'Een taal van liefde' T. Michaël Steehouder mel. Chris van Bruggen (pg 4)
Slotlied:	Gez. 993: 'Samen op de aarde'

13^e zondag van de zomer, 17 september 2023, wij zingen:

Zingen:	Gez. 275: 'Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig'
De eerste Psalm	Psalm 103 c 1A 2A 3C 4V 5A
Kyrie en Gloria	NLB 299g 'Gij in uw licht'
Na Gebed vd zondag	NLB 333 'Kom Geest van God'
Na Exodus:	Gez. 117a: 'Gij volken loof uw God en Heer'
Na Evangelielezing	Lofprijzing 339a
Na Verkondiging	'Zeven maal opnieuw geboren' Huub Oosterhuis uit: Verzameld Liedboek' pg. 809
Slotlied:	Gez. 418: 'God. Schenk ons de kracht' of Fez. 838: 'Grote God die liefde zijt'

1^e zondag van de herfst, 24 september 2023, wij zingen:

Zingen:	Gez. 280: 'De vreugde voert ons naar dit huis' 1A 2C 3V 4M 5C 6A 7A
De eerste Psalm	Psalm 122a solo, cantorij, allen
Kyrie en Gloria	NLB 299g 'Gij in uw licht'
Na Gebed vd zondag	NLB 333 'Kom Geest van God'
Na Jona:	Gez. 155: 'Zijt Gij mijn God'
Na Evangelielezing	Lofprijzing 339a
Na Verkondiging	Gez. 833: Neem mij aan zoals ik ben' 3x zingen 1C 2A 3A Gez. 991: 'De eersten zijn de laatsten' 1A 3C 3A 4M 5A 6V 7A 8A
Slotlied:	Gez. 419: 'Wonen overal nergens thuis' Gez. 426: 'God zal je hoeden' 1C 2A 3A N-E-N Gez. 858: 'Vernieuw in ons, o God'

Ada Waalboer

VANUIT DE DIACONIE

collecten:

zondag 3 september: KIA Werelddiakonaat; Jongeren in Israël - Mensenrechten

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstitijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika.

Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël.

zondag 10 september: De Regenboog Amsterdam

Armoede, verslaving, psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. De Regenboog Groep gelooft in een Amsterdam waarin plek is voor iedereen. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar versterken.

zondag 17 september: Jeugdorp De Glind

Stichting Jeugdorp De Glind is een kleine netwerkorganisatie opgericht in 2016. Onze basis ligt in De Glind, hét Jeugdorp waar al meer dan 100 jaar kinderen opgevangen worden in gezinnen. In De Glind en in de regio werken we samen met gezinshuispartners en partners op het gebied van vrije tijd, leren-werken en hulpverlening. Door deze manier van samenwerken kunnen we maatwerk bieden aan kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. In De Glind bieden we een omgeving om op te groeien in een dorp waar je mee kunt doen; je hoort erbij. Mee doen kan met de vele activiteiten na school en in vakanties; sociale en persoonlijke vaardigheden ontwikkelt een kind vanzelf tijdens gitaarles, judo of in de natuur. Omdat we klein zijn hebben we veel persoonlijk contact en zien we de kinderen en jongeren en sluiten aan bij wat hij/ zij wil. In de samenwerking met onze partners zijn de lijnen kort; je wandelt zo bij ons binnen.

zondag 24 september: KIA Vredesweek Syrië - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

namens de diakenen, Alfred Eeltink

bankrekeningnummer diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)

AMNESTY INTERNATIONAL

Goed nieuws: Egyptische mensenrechtenverdediger Baker is vrij!

Op 19 juli 2023 verleende de Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi gratie aan de mensenrechtenverdediger Mohamed Baker en onderzoeker Patrick Zaki. Een dag later werden zij vrijgelaten en herenigd met hun dierbaren.

Tijdens Write for Rights 2021 honderdduizenden mensen wereldwijd brieven voor de vrijlating van Baker. We bedanken iedereen die aan deze acties meedeed.

<https://www.amnesty.nl/actueel/egyptische-mensenrechtenverdedigers-baker-en-zaki-zijn-vrij>

Schrijfactie Amnesty International: Doodsbedreigingen voor milieuactiviste in Madagaskar

Milieuactivist Angélique Decampe zet zich in voor de bescherming van het eeuwenoude Vohibola-bos in Madagaskar. Nadat ze onderzoek had gedaan naar illegale houtkap in het bos, klopten er de volgende dag drie mannen op haar deur. Ze dreigden haar te vermoorden. De autoriteiten nemen de doodsb bedreiging niet serieus en doen niets om de illegale houtkap te stoppen.

Roep de autoriteiten van Madagaskar op om Angélique Decampe en andere milieuactivisten te beschermen.



<https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-madagascar-decampe>

VANUIT DE KERKVOOGDIJ

- Wij ontvingen twee schenkingen ten bedrage van 3000,- en 250,- Euro. Hartelijk dank aan de gulle gevers.
- Bij de schuur zijn 2 regentonnen geplaatst a 650 liter per stuk. Dit geeft de tuincie de mogelijkheid om onze tuin op een duurzame wijze te besproeien en daarmee het gebruik van kostbaar drinkwater te vermijden.
- In september zullen er schilderwerken aan ons gebouw worden uitgevoerd. Tevens zal in deze maand weer de jaarlijkse inspectie van de Monumentenwacht plaatsvinden.

namens de kerkrentmeesters, Hans Rexwinkel

OPEN KERK

Evenals bijna alle protestantse kerken in Nederland is de deur van ons kerkgebouw op iedere zondag open van zeg 10 uur tot 11 uur: de gemeenteleden verenigen zich daar dan om de wekelijkse eredienst te vieren. Tot voor een aantal jaren bleef het daarbij en kon de voorbijganger/ de geïnteresseerde die wel eens binnen wilde kijken en bijvoorbeeld een kaarsje voor een dierbare wilde aansteken, nooit naar binnen: de deur was en bleef de hele week op slot.

Daarin is sinds enkele jaren in Rozendaal op bescheiden wijze wat verandering gebracht: de kerkdeur staat op iedere zaterdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur open, zodat iedereen die daaraan behoefte heeft “zomaar” binnen kan lopen. En even van de gewijde en stille sfeer in het gebouw kan genieten en/of desgewenst een kaarsje kan aansteken. Binnen is steeds een vrijwilliger aanwezig, die zo nodig en desgewenst iets kan vertellen over de kerk. Er wordt een zeer spaarzaam gebruik gemaakt van dit moment van ‘open kerk’ en verstilling, maar dat weerhoudt de vrijwilligersgroep er niet van door te gaan met deze vorm van present zijn. Wij wijzen erop dat die ‘open deur’ van ons kerkgebouw geldt voor letterlijk iedereen, dus ook voor gemeenteleden en nodigen dus ook nadrukkelijk iedereen uit tot een bezoek(je) op de zaterdagmiddag, waarbij geen enkele regel, behalve die van de stilte geldt. Tenslotte vragen wij om mensen die ook af en toe de kerk gedurende die anderhalf uur wel willen bemensen als vrijwilliger, waarvoor men zich kan aanmelden bij Wil Mantel (026-3618303).

namens de werkgroep ‘Open Kerk’ Jaap van Dijkhuizen

LEERHUIS

Het Rozendaals leerhuis van Bert Bomer en Madelon Beekhuis vindt dit najaar plaats op dinsdagmiddag 31 oktober, 14 november en 28 november van 14 u – 16 u in de Serre.

Madelon Beekhuis

KUNST IN DE KERK (KIK)

Open Podium:

Op 22 oktober 2023 vindt weer het jaarlijkse Open Podium in de kerk van Rozendaal plaats. Dé gelegenheid om uw/jouw talent op muzikaal gebied te laten horen voor een geïnteresseerd publiek of om podiumervaring op te doen voor welwillende luisteraars. Het is elk jaar weer een gezellige bijeenkomst van amateurmusici met een hapje en een drankje na afloop. De aanvang is om 15.00 uur en toegang en deelname zijn kosteloos. We plannen 6 optredens met een lengte van ca. 10 minuten elk, zodat het gehele concert circa anderhalf uur zal duren. Er zijn nog enige plaatsen vrij! Dus als u/jij interesse hebt om uw/jouw muzikale kunnen te laten horen, meld je aan. We hopen op een zo groot mogelijke diversiteit van instrumenten, zang, groep of individu en qua leeftijd.

Opgave vóór 1 oktober per email naar erik.kool@kpnmail.nl. Onze werkgroep behoudt zich het recht voor om een selectie te maken voor een zo aantrekkelijk mogelijk programma.

werkgroep Kunst in de Kerk.

Film:

terugblik:

We memoreren nog even de zeer feestelijke bijeenkomst van 19 augustus, film plus high tea. Na de indrukwekkende film “La Vie en Rose” over het leven van Edith Piaf konden we genieten

van de overheerlijke zoete en hartige hapjes van Joke de Haas en haar vriendin Jeanne. Een geslaagde ontmoeting met veel aanwezig van binnen en buiten onze kerkgemeenschap. En binnenkort in dit theater:

woensdag 20 september, film in de tuinkamer: Doubt



Zonder twijfel is er geen geloof. De historische setting van *Doubt* onderstreept die tegeltjeswijsheid: grote sociale veranderingen zijn op til in de vroege jaren zestig van Amerika, maar in de film gaat het om een fundamentele onzekerheid: vasthouden aan je geloof of afdwalen in de zonde om een groter doel te heiligen?

Een katholieke basisschool in de Bronx, afgesloten van de actualiteit, verwelkomt de nieuwe priester Brendan Flynn die met een charismatische preek zinspeelt op grote veranderingen binnen de kerkelijke gemeenschap. Haaks op zijn emancipatoire gedachtegoed staat schoolhoofd Aloysius Beauvier (Meryl Streep) die niet snapt waar hij het over heeft. Beauvier lijkt een fossiel uit lang vervlogen tijden, maar schijn bedriegt: op basis van een vermoeden van zuster James, haar jonge protegé, beschuldigt zij Flynn ervan een zwart altaarjongetje te hebben misbruikt. Haar kruisocht groeit uit tot een titanenstrijd waarin de waarheid echter verborgen blijft. De titel dekt de lading meer dan goed.

aanvang 20.00 uur, koffie/thee vanaf kwart voor 8. We praten, zoals altijd, na afloop na met een glas en een hapje.

Kunst in de kerk, Els Westerveld, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven, Erik Kool

**STICHTING
VRIENDEN
VAN DE KERK
TE
ROZENDAAL**

De Vrienden van de kerk hebben het programma voor het jaar 2023-2024 weer voor u klaar.

Er zijn vier concerten en vijf avonden van de Filosofische kring.

CONCERTEN 2023 – 2024

in de Kerk van Rozendaal, zondagmiddag: 15.00 uur, na afloop 'meet & greet'

29 okt. 2023: No Strings Attached

Marleen Schuurig: hobo
Elodia Climent: dwarsfluit
James Aylward: fagot

28 januari 2024: Trio Borrromea

Alexei Pevzner: viool
Meintje de Roest: altviool
Inge Grevink: cello

10 mrt. 2024: Kateryna Kurylko:

piano

28 apr. 2024: VitaDuo:

Maria Nemtsova: piano

Vitaly Vatulya: saxofoon

De eerste twee groepen zijn musici uit onze omgeving. De laatste twee concerten worden gegeven door professionele musici uit de Oekraïne die op dit moment in ons land hun muzikale talenten laten horen. Zij brengen vanzelfsprekend ook muziek van Oekraïense componisten.

De entreprijs voor de concerten is: € 17,- per persoon, voor Vrienden € 15,-.

Gelrepa- en studentenkaarthouders € 5,-. Kinderen onder de 10 jaar gratis.

De kaarten voor de concerten zijn verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het concert tegen contante of pinbetaling.

U kunt ook reserveren via email: vrienden@dekerkvanrozendaal.nl

FILOSOFISCHE KRING 2023

In de Serre kerk van Rozendaal, maandagavond 20.00 tot 22.00 uur

Het thema van de Filosofische Kring is helaas maar al te actueel:

Oorlog en Vrede

Dit wordt van vele kanten belicht waarbij er ook ruim gelegenheid is tot gedachtenwisseling met de spreker.

2 okt. 2023 Prof. Dr Jaap de Wilde

Politiek is voortzetting van oorlog met andere middelen

16 okt. 2023 Dr Peter Olsthoorn

Militaire ethiek en oorlog voeren

30 okt. 2023 Dr Jeannine Suurmond

Morele verwonding

13 nov. 2023 Luitenant Generaal b.d. Mart de Kruijff

De Russische oorlog in Ukraine

27 nov. 2023 Cinta Depondt

De Vredesbeweging en de oorlog in Ukraine

Deelname aan alle vijf avonden van de Filosofische Kring: € 65.- Houders van een studentenkaart (onder tonen van dit document) betalen € 20.- voor de hele cyclus.

Deelname aan één avond € 15.-, studenten € 5.-, Leerlingen van middelbare scholen, jonger dan 18 jaar, krijgen gratis toegang

Opgave voor de hele cyclus liefst vóór **21 september 2023** door overmaking van het verschuldigde bedrag van € 65.- of € 20.- op IBAN: NL90 INGB 0688 0860 39

t.n.v. VKR te Rozendaal, onder vermelding van FK 2023 en Uw naam.

Graag uw opgave ook opsturen of mailen naar:

penningmeester Vrienden van de Kerk te Rozendaal,

Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal,

of via e-mail: hein@philocon.com

Als u één of enkele inleidingen wilt bijwonen, kunt u op de avond zelf tegen contante of pinbetaling aan de ingang toegang krijgen. Hiervoor is geen vooraanmelding nodig.

NIEUWS UIT DE TUIN



Dankzij de welwillende medewerking van de kerkrentmeesters zijn er onlangs twee forse regentonnen geplaatst die het hemelwater van de berging van de kerk opvangen. Uw tuincommissie kan nu op een nog duurzamer manier de kerktuin onderhouden.

Wilt u een handje komen helpen? De tuincommissie is in principe elke donderdagochtend aan het werk!

Erik Kool

RELATIE KASTEEL ROSENDAEL EN DE KERK VAN ROZENDAAL

Heel lang is er een nauwe relatie geweest tussen de bewoners van het kasteel Rosendael en de kerk van Rozendaal. Dat begon in 1758, toen Lubbert Adolf Torck, heer van Rosendael, op eigen kosten een kerk liet bouwen en een kerkelijke gemeente stichtte. Tot 1977 is er van betrokkenheid sprake geweest, toen Willem Frederik Torck baron van Pallandt, als laatste adellijke bewoner van het kasteel, kwam te overlijden. Graag bieden we een thema-rondleiding aan, waarbij op deze relatie zal worden ingegaan. De rondleiding begint op het kasteel.



Na koffie of thee wandelen we vervolgens naar de kerk van Rozendaal, waar aansluitend hierover zal worden verteld. Als afsluiting zal ik een paar minuten het orgel bespelen.

Datum en tijd: dinsdag 19 september van 11.30 tot 13.00 uur.

Entree kasteel en park, incl. koffie/thee: € 18,50 volwassenen en kinderen 4 t/m 18 jaar € 5,00. Donateurs GLK en museumkaarthouders € 5,00 bij scannen kaart.

Informatie: rosendael@glk.nl

Reserveren gewenst via de website: www.glk.nl/rosendael, voor 19 september 11.30 uur

Kees van Keulen

OPEN MONUMENTENDAG

Zoals elk jaar is het tweede weekend van september Open Monumentendag. Ook onze kerk is dan geopend, zij het alleen op de zaterdagmiddag, tussen 13.30 en 17.00 uur.

9 & 10 september

Gemeenten Rheden en Rozendaal

Thema: Immaterieel erfgoed van generatie op generatie



Zie voor het uitgebreide programma en meer informatie over de monumenten en over alle activiteiten: www.openmonumentendag.nl.

U kunt in het zoekscherm invoeren Rozendaal (gemeente) en Rheden (gemeente). Bij alle gevonden monumenten wordt een link getoond naar het programma/folder.

www.rhedenopdekaart.nl. Op de homepagina staat onder Welkom het programma/folder.

Of gebruik de QR-scanner van uw mobiele telefoon en scan onderstaande code:





INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ

De kopij voor de nieuwsbrief van oktober mag worden aangeleverd voor 25 september aanstaande. Frans Ort: f.ort@upcmail.nl; Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl
