

NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENDAAL



De zwangere Maria, Piero Della Francesca (Arezzo, museum Civico)

DECEMBER 2024

Inhoud

| | |
|---|---------|
| Ter overweging | pag. 3 |
| Kerkdiensten december | pag. 5 |
| Vanuit de Diaconie | |
| - collecten | pag. 5 |
| - terugblik gemeente maaltijd | pag. 7 |
| - actie Kersttas | pag. 7 |
| Jubileum cantorij | pag. 8 |
| Amnesty International | |
| - schrijfactie | pag. 10 |
| Vanuit de kerkvoogdij | |
| - kerkbalans 2025 | pag. 10 |
| - Open kerk/Stilte uur | pag. 10 |
| Doordenken aan de voeten van Jonathan Sacks | pag. 11 |
| Nicodemuskring | pag. 11 |
| Rozendaals leerhuis | pag. 12 |
| Kunst in de Kerk (KIK) | |
| - film | pag. 12 |
| Vrienden van de kerk te Rozendaal | |
| - filosofische kring | pag. 13 |
| Serre van Rozendaal | |
| - koffie ochtenden | pag. 14 |
| Afsluiting | pag.14 |
|  Inleveren kopij | pag. 15 |
| Agenda | pag. 16 |
| Contactgegevens | pag. 16 |

TER OVERWEGING

mijn droom van vrede

Vorig weekend is-ie weggegaan. Mijn vader.

Ik zie hem nog staan in de gang.

Hij had zijn uniform weer aan.

En zijn geweer over zijn schouder.

We hebben hem allemaal 'dag' gezegd, hem nog een keer geknuffeld.

'Wanneer ben je terug, Pappa?'

Dat wist-ie nog niet.

'Als de oorlog over is', zei hij zacht, 'misschien voor kerst.'

En ik hoorde wat hij tegen mijn moeder fluisterde:

'houd je ramen gesloten, doe de deur steeds op slot
en niet opendoen. Nooit opendoen voor vreemden.'

Sinds hij weg is, zit ik te tekenen. De hele dag door.

En ik teken waar ik aan denk, waar ik bang voor ben:

voor helikopters in de lucht en vliegtuigen die bommen gooien,

voor explosies die steeds dichterbij komen,

voor de sirenes, af en aan, naar de brand, of het ziekenhuis,

voor de deurbel als soldaten onze straat komen leeghalen

en de mannen gaan doodschieten.

En als ik teken, voel ik dat mijn keel op slot zit.

Dan kan ik bijna niet meer ademen.

En, gek hè, ik vóel ook bijna niets meer.

Dan begin ik maar weer aan een nieuwe tekening.

Ik stop ze allemaal onder mijn bed. In een doos.

'Tekening nou eens niet die oorlog', zei mijn moeder vandaag.

'Je kunt toch ook wel over vrede dromen: straks wordt het kerst.'

En ze lachte verdrietig.

Raar toch, dat je verdrietig lachen kunt.

'Ik kan dat niet zo goed: dromen over vrede. Wil jij dat voor mij doen?', zei ze
en legde haar hand op mijn hoofd.

Toen ze naar de keuken liep, heb ik mijn ogen dicht gedaan.

En nergens meer aan gedacht.

Ik zag zo maar onze straat.

Met al die verschillende mensen,

met al die verschillende geloven en al die verschillende meningen.

Ook de mensen die ik niet zo goed ken.

Of waar ik bang voor ben.

Ze deden de ramen wagenwijd open.

Alle deuren gingen van slot.

En we lachten allemaal.

'Zullen we samen eten vanavond?', riepen ze tegen elkaar.

Die avond nam iedereen iets lekkers mee.

We zouden samen eten.

Maar toen kwam die tank.
Zo'n groot, groen monster met een kanon erop.
En die begon te schieten.
Maar dat was gek: er kwamen bloemen en hartjes uit de loop.
Steeds meer.
En de kinderen vingen ze op.
We zwaaiden ermee.
Zelfs de witte duif van onze buurman ving een bloem in haar snavel.
Ze vloog boven onze hoofden heen en weer.
We lachten allemaal. Met tranen in onze ogen.
'Het is vrede', riepen we steeds tegen elkaar.
'Gaan we dansen? Zullen we zingen? Ja?'

Toen deed ik mijn ogen open.
Ik heb het getekend, in één keer.
Die tekening heb ik vanavond met mijn moeder in de kerstboom gehangen.
Dat droom ik voor haar.
En voor mezelf.
Als straks mijn vader thuiskomt en hij ons weer omhelzen zal,
laat ik het meteen aan hem zien.
Dan blijven die nacht de ramen open
en hoeft de deur niet meer op slot.

Mijn droom van vrede.
Voor ons allemaal.

Ds. Frans Ort



KERKDIENTEN

Alle diensten bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal

1 december: 10 uur,

eerste zondag van Advent: 'Ad te Levavi' ('Tot U verhef ik mijn ziel')

voorganger: ds. Bert Bomer

liturgische kleur: paars

8 december: 10 uur, Maaltijd van de Heer

tweede zondag van Advent: 'Populus Sion' ('Volk van Sion')

voorganger: ds. Frans Ort

liturgische kleur: paars

15 december: 10 uur

derde zondag van Advent: 'Gaudete' ('Verheugt u')

voorganger: ds. Bram Grandia

liturgische kleur: roze

22 december: 10 uur

vierde zondag van Advent: 'Rorate coeli' ('Dauwt hemelen')

voorganger: ds. Frans Ort

liturgische kleur: paars

24 december, 21 uur, kerstavond

voorganger: ds. Frans Ort

liturgische kleur: wit

25 december: 10 uur, Kerst

De komst van Christus in de wereld

voorganger: ds. Deodaat van der Boon

Liturgische kleur: wit

29 december: 10 uur,

eerste zondag na Kerst

voorganger: ds. Petra Barnard

liturgische kleur: wit

VANUIT DE DIACONIE

collecten:

zondag 1 december: Diaconaat

zondag 8 december: Stoelenproject/Arnhem: Nachtopvang De Duif

De Duif is een veilige haven voor de meest kwetsbare mensen in Arnhem. Het is een laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen, waaronder ook sinds de Bed-Brood & Bad-regeling uitgeprocedeerde asielzoekers. De huisregels zijn geen alcohol, geen drugs, geen geweld, geen wapens en geen discriminatie. De stoelen waar aanvankelijk op geslapen werd en waar de naam aan is ontleend, zijn intussen vervangen door matrassen. Elke nacht vinden

zo'n 20 mensen een gratis en veilig onderdak, een warme douche, gelegenheid om te wassen, een luisterend oor bij een kop koffie, hulp bij invullen van formulieren, sociale contacten met lotgenoten en een maaltijd. Iedere zondag wordt een lijst gemaakt van de bezoekers die in die week willen overnachten. De Duif heeft 5 vrijwillige bestuursleden, 5 beroepskrachten en ca. 30 vrijwilligers.

zondag 15 december: KIA Werelddiaconaat

Het ontbreken van elk perspectief ontnemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina wil de kracht van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma's en podcasts ontwikkelen voor een landelijke radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.

zondag 22 december: Llwengo Kids Foundation

Eén van de armste streken van Uganda is Lwengo, een gebied waar aids en hivbesmetting zijn sporen hebben nagelaten. Onze contactpersoon Anthony, spoort samen met zijn medewerkers de kinderen in de Community op die geen uitzicht hebben op onderwijs en goede zorg. Wij proberen in Nederland of elders in Europa sponsors voor deze kinderen te vinden, zodat ook zij een goede toekomst hebben.

Kerstavond dinsdag 24 december: KIA Werelddiaconaat: Jongeren spelen het kerstverhaal

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijk jeugdgroepen, mee aan de KerstChallenge van de Protestantse Kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.

Kerst woensdag 25 december: KIA Kinderen in de knel

Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

zondag 29 december: Inloophuis Velp-Zuid

Inloophuis 't Trefpunt is een laagdrempelige buurthuis voor inwoners van Velp en omgeving. Meerdere dagen per week is er een inloop om elkaar te ontmoeten en zijn er leuke activiteiten. Er is altijd gratis koffie en thee. We werken uitsluitend met vrijwilligers.

namens de diakenen, Alfred Eeltink

terugblik gemeente maaltijd

Op maandag 11 november was er in de Serre van de kerk een gemeentemaaltijd.

De avond was georganiseerd door de diaconie van Rozendaal in samenwerking met de diaconie van de PKN Velp. Het koken werd verzorgd door zes dames uit Rozendaal. De deelnemers betaalden elk 10 euro voor een heerlijke maaltijd. Bovendien was er voldoende drank en zelfs nog een toetje.

De opkomst was geweldig met maar liefst 44 deelnemers.

De opbrengst, 415 euro, gaat naar het gezamenlijk project van de PKN Rozendaal en de PKN Velp, dus naar het project van Lwengo Kids Foundation in Oeganda. Dit project steunen we nu al twee jaar.

De speciale gasten waren Pieter en Marja Streefkerk uit Putten. Zij waren net een paar dagen terug uit Oeganda en zij vertelden na de maaltijd wat de nieuwste ontwikkelingen zijn van het project. Daarvan kregen we een goede indruk, niet in de laatste plaats omdat ze ons foto's van het project op het grote scherm lieten zien.

De deelnemers aan de maaltijd waren onder de indruk van de resultaten.

Zo kunnen we terugkijken op een geslaagde avond: een heerlijke maaltijd, een gezellig samenzijn en informatie over een ander werelddeel waar dankbaar onze hulp wordt ontvangen. Alle organisatoren, kooksters, deelnemers en gasten: bedankt!

Miep Dijkhuis, diaconie Rozendaal

aktie Kersttas



Het is weer de tijd van de actie Kersttas! Al jaren organiseren de kerken van Rozendaal en Rheden deze actie. Aanvankelijk door boodschappen in te zamelen, in tassen in te pakken en uit te delen aan mensen met een minimum inkomen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal. Tijdens de corona-epidemie zijn we, om fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden, overgestapt op de inkoop van pakketten bij de

groothandel. Vorig jaar zijn door DIANA en Stichting STRAK 450 kerstpakketten uitgereikt met daarin nuttige boodschappen en gezellige artikelen voor de kerst. De Stichting STRAK wordt al jaren vanuit onze kerk ondersteund.

Daarom deze oproep voor een financiële bijdrage om de inkoop van de kersttassen mogelijk te maken. De prijs van een tas is ongeveer € 50,-. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL16 INGB 0000 9339 39 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal o.v.v. Actie Kersttas.

Al die blije gezichten van de mensen die met een lekker en feestelijk pakket voor de feestdagen naar huis gaan: daar doen we het voor!

Namens alle ontvangers hartelijk dank voor uw bijdrage!

Erik Kool, voorzitter DIANA

DE CANTORIJ IS JARIG, ZE BESTAAT 60 JAAR!

Dit jaar, 2024, bestaat de cantorij 60 jaar, een respectabele leeftijd voor een zanggroep. Dit jubileum moest natuurlijk gevierd worden en zo geschiede.

Kyrie en Gloria

We hebben vanwege dat jubileum heel 2024, behalve in de zomerperiode, een Kyrie en Gloria gezongen van één van 'onze eigen' componisten en tekstdichters. Zo zongen we vanaf Kerst tot de Veertigdagentijd het Kyrie en Gloria van Andries van Rossem op een tekst van Annemarie Hagoort. Op Paasmorgen begonnen we met een Kyrie en Gloria van Joke Brandsma op een tekst van Sytze de Vries en vanaf de zomer zingen we tot Advent een Kyrie en Gloria van Arda van Beijeren op een tekst van Jaap van Dijkhuizen. Andries heeft speciaal voor de inmiddels wat kleinere en oudere cantorij de muziek wat aangepast zodat we deze prachtige stukken kunnen blijven zingen.

Workshop

In oktober hebben we als cantorij een workshop gehad van Kim de Fuijk, zij is zangeres, cabaretier en dirigent. Ze heeft ons flink uit onze comfort zone gehaald met ritme- en zangoefeningen. De ritme-oefeningen gingen bijzonder goed zolang we allemaal hetzelfde ritme mochten klappen. Zodra we afwijkende ritmes moesten doen of elkaar het ritme moesten doorgeven was de chaos nooit ver weg. Dat mocht de pret overigens niet drukken, integendeel.



Als je de serieuze gezichten ziet zou je het niet zeggen, maar we hebben erg gelachen met elkaar. Tijdens de normale repetities zijn we natuurlijk altijd druk met de komende diensten en nemen we eigenlijk niet de tijd om ook uitgebreid te spelen met ritme en zang en dat deden we die ochtend wel. Dat was even wennen, en ook heel leuk en leerzaam.

Dienst van 10 november met aansluitend een lunch

De dienst van 10 november was een beetje de jubileumdienst van de cantorij. Sytze de Vries die voorging in deze dienst haalde nog even een herinnering op aan 10 jaar geleden. Hij was ook bij het 50 jarig jubileum. Sytze heeft toen na de dienst een lezing verzorgd over het godsbeeld in het kerklied.

Dit keer was er na de dienst een toespraak van Hans Rexwinkel, voorzitter van de kerkenraad. Hij memoreerde de oprichting van de cantorij door Willem Barnard en had in de archieven onderzoek gedaan naar hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan. Niet alle raadsels zijn onthuld maar duidelijk is wel dat de cantorij het levenslicht zag eind augustus 1964. Hans had het over de rol van de cantorij door de jaren heen. Als eerste en belangrijkste taak van de cantorij geldt het ondersteunen van de gemeentezang, dat is in het 60 jarig bestaan altijd de kern geweest. Gaandeweg is de cantorij ook meer gaan doen. Bijvoorbeeld in wisselzang met de gemeente het Kyrie en Gloria zingen, maar ook meerstemmigheid of soms wat solistisch werk. Door de aanwezigheid van de cantorij in de diensten kunnen we in Rozendaal de liturgie vieren zoals we dat doen.

Wij moeten Gode zingen
 melodie: Willem Vogel
 tekst: Willem Barnard
 bewerking: Andries van Rossum

Rozendaalse cantorij 60 jaar

Soprano
 Wij moe - ten Go - de zin - gen hal - le - lu -

Alto
 Wij moe - ten Go - de zin - gen hal - le - lu -

Bass
 Hal - le - lu -

Piano

Hans bood alle leden van de cantorij een roos aan en de beide cantors een boeket bloemen. Namens Andries mocht hij ook een cadeau aankondigen, nl een bewerking van het lied 'Wij moeten Gode zingen', een waar lijflied voor de cantorij.

Na de koffie bleef de cantorij voor een overheerlijke en gezellige lunch. Naast de vaste leden van de cantorij waren er o.a. ook vaste gastzangers en een organist. We waren heel blij met de aanwezigheid van Arda van Beijeren tijdens de dienst en de lunch.



*mede namens Ada Waalboer,
 Anita Nibbelink*

SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor mensenrechten. Deze maand:

Nooit meer een deal voor mensen op de vlucht. Overvolle kampen, gebrek aan voedsel, onderdak, medische zorg, sanitaire voorzieningen en onderwijs voor kinderen. Dat was in het kort de situatie op de Griekse eilanden. De oorzaak van deze ellende? De EU-Turkijedeal. Dit nooit meer zou je denken.



Maar helaas is de situatie anders. Want de EU-Turkijedeal wordt nog steeds gebruikt als blauwdruk voor nieuwe deals. Alsof het een laaiend succes was... Terwijl duizenden mensen maanden of jarenlang in verschrikkelijke omstandigheden hebben overleefd.

Dit moet stoppen!

Teken nu: <https://www.amnesty.nl/forms/dealbreakers>

Goed nieuws: Mahmoud Hussein in Egypte is vrij!

Oktober 2023 scheven we voor Mahmoud Hussein uit Egypte. Tijdens een demonstratie in 2014 droeg de toen 18 jarige Mahmoud een T-shirt met daarop een slogan tegen marteling. Nu 10 jaar later is hij eindelijk vrij!



Lees meer: <https://www.amnesty.nl/actueel/mahmoud-hussein-uit-egypte-is-vrij>

VANUIT DE KERKVOOGDIJ

Kerkbalans 2025

Wij zijn weer begonnen met de voorbereidingen ten behoeve van de actie Kerkbalans. Deze actie vindt plaats van 11 januari tot en met 25 januari 2025. In deze periode ontvangt u de folder met het bijdrageformulier in uw brievenbus. U wordt vriendelijk verzocht om het door u ingevulde formulier middels de voorgefranceerde envelop te retourneren naar het daarop aangegeven adres (evenals vorig jaar wordt de envelop niet meer bij u opgehaald). Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Het resultaat van de actie in 2024 zullen wij in januari bekend maken na de behandeling van de jaarrekening 2024 in de kerkenraad.

Open kerk/ Stille uur

Zoals u in de Nieuwsbrief van november j.l.kon lezen is het Stille Uur op zaterdagmiddag beëindigd. De kerkenraad heeft alle begrip voor dit besluit van de betrokken groep gemeenteleden

gezien de teruglopende belangstelling en de gevorderde leeftijd van sommigen die deze "dienst" jarenlang trouw hebben uitgevoerd.

Namens de kerkenraad wil ik alle betrokkenen hartelijk danken voor hun geweldige inzet voor dit initiatief.

Hans Rexwinkel

DOORDENKEN AAN DE VOETEN VAN JONATHAN SACKS

De wet van de te zwaar beladen ezel.

Als je ziet dat de ezel van je vijand neerligt onder zijn last, weerhoud jezelf dan niet. Afladen moet je die last met hem! (Exodus 23:5)

Het gaat hier om twee principes. Het ene is de zorg voor het dier.

Het tweede principe is nog belangrijker. Het zegt in feite: Je vijand is ook een mens. Help iemand die in moeilijkheden is, en kijk niet eerst of het een vijand is of een vriend.

De Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, is geen gedragscode voor Utopia. Dat is een profetische droom, niet een realiteit van het hier en nu. In de wereld van hier en nu leert de Tora ons echter iets wat niet minder groots is in morele zin: dat kleine gebaren van wederzijdse hulp op de lange duur de menselijke situatie kunnen verbeteren. De wet van de te zwaar beladen ezel bevat in zijn kern een van de mooiste gedachten van het Jodendom:

‘Wie is een held? Iemand die een vijand in een vriend verandert.’



*(Bron: Exodus, boek van de bevrijding
blz: 157, 158 en 162)*

Theo Berendsen

NICODEMUSKRING

Op vrijdagmorgen 29 november komt de Nicodemuskring weer samen in de Serre van onze kerk. We zullen ons dan buigen over een serie gedichten rondom het thema *Moeder en dichter*. Vele dichters uit de vorige eeuw hebben zich bezig gehouden met dit thema: soms rekenen ze af met de slechte herinneringen aan thuis, soms realiseerden zij zich de geborgenheid en de liefde van hun moeder. Ds. Frans Ort stelde een klein boekje samen dat we gebruiken tijdens de samenkomst. We beginnen om 10.15 uur, de koffie en thee staan klaar vanaf 9.45 uur. Het is in de Serre én: u bent van harte uitgenodigd.

ROZENDAALS LEERHUIS 2025

Ook deze winter organiseren Bert Bomer en Madelon Beekhuis weer een leerhuis joodse traditie in de tuinkamer van de Rozendaalse kerk. De laatste jaren hebben wij gelezen uit boeken van Jonathan Sacks, met name uit zijn boeken over de Thora (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium) en dat willen wij graag voortzetten. Jonathan Sacks (overleden in 2020) was opperrabbin in Londen en een groot geleerde op het gebied van de joodse traditie. Bovendien zeer belezen op allerlei maatschappelijke terreinen en andere godsdiensten.

Wij kiezen dit jaar voor het laatste boek uit de Thora, het boek Deuteronomium (in het Hebreeuws: Woorden) . Hierin geeft Mozes aan het einde van zijn leven alles weer wat hij geleerd heeft en wat hij wil doorgeven aan het kinderen van het volk Israël nu ze op het punt staan de woestijn te verlaten om het land binnen te gaan waar zij een samenleving zullen moeten gaan vormen. De grondslag van deze samenleving wordt aangeduid met het woord VERBOND. “Wat Deuteronomium ons biedt,” schrijft Sacks, “is een enorm diepe en krachtige politieke theorie”. (p. 25)” Het gaat om de opbouw van een samenleving die haar leden moreel besef bijbrengt, die anderen inspireert en die als rolmodel fungeert van wat er kan worden bereikt als de hele mensheid de ene God die ons allemaal naar zijn beeld schiep zou dienen.

Wij lezen fragmenten uit dit boek met elkaar en gaan er dan over in gesprek. Bert en ik kiezen de fragmenten en brengen deze samen in een kleine reader die aan iedere deelnemer aan de kring wordt uitgereikt op de eerste bijeenkomst.

Praktische info:

Wij komen bij elkaar in de Tuinkamer van de kerk op 3 dinsdagmiddagen:

21 januari, 4 februari en 18 februari van 14.00 uur – 16.00 uur.

Het is prettig als u zich van tevoren op wilt geven met het oog op het aantal readers dat wij laten maken. Er zijn geen kosten aan verbonden Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom, als oudgediende of als nieuwkomer.

Bert Bomer 06 – 30582748

Madelon Beekhuis 06 – 28957708

Boek: Deuteronomium, Jonathan Sacks, uitg. Skandalon

KIK (Kunst in de Kerk)

Films

Na de enthousiast ontvangen film “The biggest little farm” op 20 november ziet u misschien al uit naar de volgende. Helaas, in december hebben we geen filmvertoning in verband met alle andere feestelijkheden die maand.

De eerstvolgende film is “All that breathes” op woensdagmiddag 15 januari. Deze zal in de Grote Kerk in Velp vertoond worden. In de volgende nieuwsbrief volgt een uitgebreide beschrijving.

Op zaterdag 15 februari vertonen we de documentaire “Rembrandt”, gevolgd door een high wine. Let op: dit is een week eerder dan vermeld in het Programma 2024 – 2025!

Het programma 2024-25 is een samenwerking tussen de kerken van Velp en Rozendaal; dit seizoen geldt dat ook voor de organisatie van de filmvertoningen. Vandaar dat die een enkele keer in Velp worden gehouden. U bent uiteraard daar ook van harte welkom!

De filmcommissie,

Dirk Jan Brans, Els Westerveld, Annette van Schelven, Bert Vonk, Erik Kool

STICHTING
VRIENDEN
VAN DE KERK
TE
ROZENDAAL

FILOSOFISCHE KRING

De Filosofische Kring georganiseerd door de Vrienden van de kerk te Rozendaal vervolgt de lezingencyclus over het thema 'De rechtstaat in verdrukking. Kans of bedreiging?' met een inleiding en discussie op

maandag 2 december 2024, Laura Davies, MSc

De rechter op de stoel van de bestuurder

De laatste jaren wordt in Nederland steeds vaker publiekelijk getwijfeld aan de legitimiteit, juistheid en onpartijdigheid van rechterlijk optreden. Vaak klinkt hierbij het verwijt dat de rechter 'op de stoel van de politiek' plaatsneemt. Als niet-democratisch verkozen macht heeft de rechter een bijzondere positie in de democratische rechtsstaat. Maar hoe ziet deze positie eruit wanneer controversiële en politiek gevoelige zaken voor de rechter komen, of wanneer oordelen moeten worden geveld over beleid van democratisch verkozen politici?



Laura Davies (1992) is een rechtsfilosofe met een brede interesse in rechtstheorie, ethische besluitvorming, en de veranderende rol van de rechter. Na afronding van de Legal Research Master aan de Universiteit Utrecht (cum laude) werkt zij nu als promovenda en docente aan de faculteit rechtsfilosofie van de Radboud Universiteit waar zij promoveert op de legitimiteit van de rechter. In 2022 schreef Davies [De Kwetsbare Rechter](#)

De laatste (uitgestelde) lezing door Joep van Lith sluit de cyclus af op 9 december 2024.

De spanning tussen de rechtsstaat en democratie

De rechtstaat en de democratie zijn van groot belang. Maar er zijn verrassend veel punten waarop de rechtstaat op gespannen voet staat met de democratie. Minderheden (boeren met tractors of XR-demonstranten op de snelweg) willen een punt maken, soms tegen de wil van de (zwijgende) meerderheid in. Zetten zulke spanningen de democratie (of de rechtstaat) onder druk? In deze lezing kijken we eerst hoe democratieën elders onder druk staan? Daarna kijken naar Nederland: wat kunnen we leren van andere landen, is de spanning 'gezond', of moeten we ons zorgen maken?



Joep van Lith is promovendus empirische politicologie. Hij behaalde zijn research masterdiploma (cum laude) in politieke wetenschap en bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek focust op democratische recessie en de verdediging van democratie.

De filosofische kring wordt gehouden in de *Serre van de kerk van Rozendaal, Kerklaan 15, 6891CM Rozendaal op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur*

Deelname aan deze avond € 15.-, studenten € 5.-, scholieren gratis toegang.

Nadere info hein@philocon.com

www.dekerkvanrozendaal.nl/stichtingvrienden

OP 26 JANUARI WORDT DE CONCERTREEKS VERVOLGD.

*namens het bestuur,
Nora Ouwendijk*

DE SERRE VAN ROZENDAAL



Beste gast,

Voor het eerst sinds onze oprichting in 2015 zijn wij komende maand 2 woensdagen achter elkaar gesloten. Het gaat om woensdag 25 december en woensdag 1 januari.

Wij wensen u akvast hele fijne feestdagen en een goede start van 2025!

Woensdag 8 januari zien wij u graag terug en staat de koffie vanaf 10 uur weer voor u klaar!

*met een vriendelijke groet,
het gastenteam van de Serre van Rozendaal*

ALS AFSLUITING

Mijn directe collega Ronald Heins en ik hebben ons de afgelopen maanden bezig gehouden met de overbekende dichteres Nel Benschop. Voor Ronald was het een terugkeer naar de periode dat hij haar wijkpredikant was in Schaarsbergen (hij leidde ook haar uitvaart), voor mij was het een confrontatie met de vraag wáárom zij tot de best verkochte dichters van ons land behoort. Het resultaat was een goed bezochte en geanimeerde avond, die wij ook in april

in onze gemeente zullen beleggen. Eén van de aspecten die bij de bestudering van haar werk naar voren komen, is het (bijna mystieke) verlangen van Nel Benschop om tot een zuivere ontmoeting te komen met God en met Christus. Eén van de (grotere) gedichten die zij in die context schreef rondom Kerst ademt dat verlangen naar een zuivere ontmoeting met het Kerstkind. Ik citeer hierin het slotgedeelte uit dit gedicht en wens u in één adem alle goeds op uw weg naar Kerst.

Ds. Frans Ort

Ik zou zo graag ééns Kerstfeest vieren
zonder die vals-bewogen sfeer.
Geen dennegroen zou 't huis versieren,
geen hulst, geen kaarsen en zo meer.
Geen kerstwijding, geen liturgieën,
geen kerstverhaal en geen gedicht,
maar diep gebogen op mijn knieën
zou 'k overstraald met hemels licht
Uw eng'len horen en aanbidden
in woordenloze dank. Mijn stem
zou zwijgen, als ik dan temidden
der herders ging naar Bethlehem.
'k Zou knielend naar Uw kribbe staren,
- een grote stille om mij heen.
En Heer, misschien voor 't eerst sinds jaren,
vierde ik het feest met U alléén.

Nel Benschop

INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ



De kopij voor Kerst /januari mag worden aangeleverd voor
21 DECEMBER! naar Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl;

AGENDA DECEMBER

| | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| vrijdag 29 november | 10.15 uur | Nicodemuskring |
| zondag 1 december | 10 uur 1^e Advent | ds. Bert Bomer |
| maandag 2 december | 20-22 uur | Lezing Vrienden, Laura Davies |
| woensdag 4 december | 10-12.30 uur | Serre van Rozendaal |
| zondag, 8 december | 10 uur 2^e Advent Maaltijd van de Heer | ds. Frans Ort |
| maandag 9 december | 20-22 uur | Lezing Vrienden Joep van Lith |
| woensdag 11 december | 10-12.30 uur | Serre van Rozendaal |
| zondag 15 december | 10 uur 3^e Advent | ds. Bram Grandia |
| woensdag 18 december | 10-12.30 uur | Serre van Rozendaal |
| zondag 22 december | 10 uur 4^e Advent | ds. Frans Ort |
| dinsdag 24 december | 21 uur, kerstavond | ds. Frans Ort |
| woensdag 25 december | 10 uur, Kerst | ds. Deodaat van der Boon |
| zondag 29 december | 10 uur | ds. Petra Barnard |

CONTACTGEGEVENS:

postadres: Kerklaan 15, 6891 CM ROZENDAAL

website: <https://dekerkvanrozendaal.nl>

email: info@dekerkvanrozendaal.nl

predikant: ds. Frans Ort

Admiraal Helfrichlaan 56, 6952 GJ DIEREN

Telefoon: 0313-414137; Email: frans.ort@dekerkvanrozendaal.nl

verhuur: verhuur@dekerkvanrozendaal.nl

bankrekening Diaconie:

NL16 INGB 0000 933939 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)

bankrekening Kerkvoogdij:

NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)