



Protestantse
Kerk

NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE ROZENDAAL



zomer in de kerktuin: brunnera macrophylla/kaukasisch vergeet-me-nietje (foto: Erik Kool)

JUNI 2024

Inhoud:

Ter overweging	pag. 3
Kerkdiensten	pag. 4
Vanuit de diaconie: collecten juni	pag. 4
De laatste Zomerfair	pag. 5
Speurtocht naar muziek: 29 mei	pag. 6
Nicodemuskring: 31 mei	pag. 6
Taizéviering Oude Jan: 2 juni	pag. 7
Ontmoet Stichting <i>Stoer</i> in de Serre van Rozendaal: 5 juni	pag. 7
Gemeenschappelijke Openlucht dienst in de <i>Pinkenber</i> g	pag. 8
Avond rondom het werk van ds. Frans Ort: 26 juni	pag. 8
Vanuit de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal	pag. 9
Ideeën voor het komende seizoen	pag. 9
 Inleveren kopij	pag. 10

Ter overweging

Lang geleden bezocht ik met een groep mensen de tentoonstelling *Jezus is boos* in het museum Catharijneconvent te Utrecht. Deze tentoonstelling was georganiseerd door mijn leermeester Regnerus Steensma: er hingen alleen recente werken van hedendaagse kunstenaars rondom het thema *Jezus*. Rijk en groen hingen naast elkaar en het was uitermate boeiend om te zien hoe verschillend de kunstenaars zich bezig hielden met het betreffende thema. Er was één schilderij dat echter een bijzondere reactie te weeg bracht. Het was het werk *Avondmaal* van de Friese kunstenaar Anne Feddema. Er staat een tafel waaraan Jezus zit die een stuk brood deelt aan een andere zittende figuur die veel weg heeft van Simon Petrus. Op de grond liggen allemaal krabbels die aan letters doen denken. Om de tafel heen heeft de schilder een kleine, smalle gele band van licht aangebracht. Daaromheen staan allerlei poppetjes en monsterfiguren, één menselijke figuur met het gezicht van de kunstenaar staat er met zijn rug naar toe. Eén van de leden van mijn groep reageerde daar bijzonder emotioneel op. Ze zei dat het precies zo was geweest in de periode van haar depressie: je werd omringd door monsterlijke gedachten, door vervreemdende woorden en alleen tijdens de eucharistie was er even het gevoel dat je door God werd getroost en vastgehouden. Het schilderij is jarenlang met mij meegereisd. En het was de aanleiding tot het schrijven van mijn allereerste gedicht na mijn puberteit. Het is mij nog altijd bijzonder dierbaar. Ik laat het hier volgen. Het is titelloos.

als al mijn woorden breken
en mijn verhaal ligt letterloos ter aarde
als alles dubbel is en niet meer echt
het leven leeg van mensen en mijzelf

dan zijt Gij er
rakelings nabij
een stem
een handgebaar
en ik
ik grijp Uw hand
en licht
zo breekbaar als de morgen
omstraalt mij teder
in de woestenij

want Gij het brood
en Gij het leven
draagt mij
op vleugels
van de dag
die komen zal.

Ds. Frans Ort

Kerkdiensten

alle diensten bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl , verder zoeken op Rozendaal

2 juni 2024, 10 uur

voorganger: ds. Marieke Fernhout, Arnhem

9 juni 2024, 10 uur

voorganger: ds. Theo Pieter de Jong, Schaarsbergen

16 juni 2024, HA, 10 uur

voorganger: ds. Frans Ort

23 juni 2024, 10 uur

voorganger: pastor Hans Noordeman, Arnhem

30 juni 2023, 10 uur

voorganger: ds. Frans Ort

Vanuit de diaconie

Zondag 2 juni

Diaconaat

Zondag 9 juni

Inloophuis Dieren 'Duynhuis'

Het Inloophuis dat tegenwoordig vanwege de locatie in de Van der Duyn van Maasdamstraat te Dieren tot *Duynhuis* is omgedoopt, is van oorsprong een initiatief van de kerken ter plaatse om een plek te bieden aan kansarme mensen die zichzelf aan de rand van de maatschappij voelen. Er staat koffie en thee gereed en er is altijd ruimte voor een gesprek of nadere ontmoeting. Sinds het geheel tot *Duynhuis* is omgedoopt, zijn er ook vele andere activiteiten in het pand, naast het reeds genoemde Inloophuis zijn dat Stichting De Boei, Siza met Speelstoet, de Fietsenwerkplaats van de gemeente Rheden en uiteraard de Kledingbank Dieren. Het heeft een duidelijk sociale functie en wordt door velen bezocht.

Zondag 16 juni

Lwengo Kids Foundation

Uganda ligt in Centraal Afrika en wordt begrensd door Sudan in het noorden, Kenia in het oosten, Congo in het westen en Rwanda en Tanzania in het zuiden. Tijdens ons verblijf in 2012 maakten we kennis met Anthony en het werk waar hij mee bezig was en is. Anthony een bevlogen man met een droom, probeert Lwengo Community op een hoger plan te trekken en een einde te maken aan de heersende armoede d.m.v. o.a. onze financiële bijdrage en sponsoring van kinderen, maar ook door de bevolking goede voorlichting te geven en zelfwerkzaamheid te stimuleren.

Zijn motto is: geef geen vis, maar een hengel en leer hen vissen!

Zondag 23 juni

KIA Wereld Diaconaat - Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden.

Namens de diakenen, Alfred Eeltink

De laatste zomerfair

Op zaterdag 25 mei werd de laatste Zomerfair in de tuin van onze kerk gehouden. Het was een buitengewoon gezellig samenzijn: er stonden enkele van de vertrouwde kramen, er was het overbekende 'hapje en een drankje', er werd gemusiceerd. Maar boven al was het gezellig om elkaar te ontmoeten en met elkaar samen te zijn. Tijdens de Zomerfair werd de werkgroep *Kunst in de Kerk*, bestaande uit Erik Kool, Liesbeth van Hulst, Annette van Schelven en Els Westendorp in het zonnetje gezet. Namens de kerkenraad waren er woorden van grote dankbaarheid: allereerst aan degenen die met kunst en/of kramen inhoud gaven aan het geheel, maar zeker ook aan de leden van de KIK. Zij hebben met grote toewijding (en zoals zij zelf luidkeels verzekerden: met véél plezier) de Zomerfair al die jaren georganiseerd. Natuurlijk memoreerden wij ook de inzet van onze overleden scriba Gerda van den Bijllaardt: we stonden niet voor niets vlak bij de boom die aan haar is gewijd. Ons dankwoord werd vergezeld van een bos bloemen. Hieronder volgt een foto van de huidige KIK-leden, waarbij wij het dankwoord van de kerkenraad aan hun adres nog een keer benadrukken.

Ds. Frans Ort



Speurtocht naar de muziek: 29 mei

Op woensdag 29 mei om 14.30 uur komen we samen in de Serre van onze kerk om weer te luisteren naar muziek. Ditmaal staat muziek uit het Baltische gebied centraal. Onder de verzameltitel *waar de stilte heerst*, maken we kennis met de schitterende muziek van (soms) onbekendere componisten als Cyrille Kreek, Veljo Tormis, Peteris Vasks, Einjuhanni Rautavaara en natuurlijk de onvolprezen Arvo Pärt. Het belooft een mooie middag te worden met zeer afwisselende muziek die steeds als rode draad de verstillig kent. We beginnen om 14.30 uur en we komen samen in de Serre. Ik hoop u daar van harte te mogen begroeten.

Ds. Frans Ort

Nicodemuskring: 31 mei

Op vrijdag 31 mei komen we in de Serre samen met de Nicodemuskring. We bespraken in de afgelopen twee maal panelen van het Isenheimer Altar van Matthias Grünewald. Aansluitend daarop bespreken we nu een aantal afbeeldingen rondom Christus uit de twintigste eeuw. We betreden hier een geheel andere wereld: was in de gotiek de gestorven Christus (als de Verzoener!) de centrale figuur, in de twintigste eeuw wordt veel meer de nadruk gelegd om de meelijdende Christus. Zijn lijden en opstaan staat niet meer in een dogmatisch en kerkelijk kader, maar veel meer in de context van het lijden van de mensen en de wereld vandaag. Dat leidt tot indringende afbeeldingen die je niet gauw vergeten zult. De

aanwezigen krijgen een boekje met de afbeeldingen mee. We beginnen om 10.15 uur, de koffie en thee staan vanaf 9.45 uur gereed. U bent van harte welkom!

Ds. Frans Ort

Taizé-viering in de Oude Jan: zondag 2 juni

Hebt je zin om te zingen? Ben je op zoek naar stilte?

Dan is een Taizé-viering iets voor jou.

Zondagavond 2 juni aanstaande is er weer een Taizéviering in de Oude Jan.

Het thema is: *vuur, wind en water vertellen van God.*

We komen samen in de Oude Jan aan de Kerkstraat 56 te Velp.

De viering begint om 19.00 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Ds. Dirk Jan Brans

Ontmoet stichting Stoer in de Serre van Rozendaal: woensdag 5 juni

Om de inwoners uit Rheden en Rozendaal nog beter te kunnen bereiken, gaat stichting Stoer dit jaar 'on toer'. Deze stichting geeft advies aan thuiswonende ouderen om hen zo lang mogelijk vitaal en veilig thuis te laten wonen. In juni is het dorp Rozendaal aan de beurt. U bent welkom op woensdag 5 juni, om 10.00 uur in de Serre van Rozendaal. Adres: Kerklaan 15 te Rozendaal. Voor meer informatie over 'Stoer on toer' kunt u bellen naar coördinator Heidi Nusselder via 06-11608924 of mail naar: heidinusselder@stichtingstoer.nl U bent van harte welkom!

Met een vriendelijke groet

Het gastenteam van de Serre van Rozendaal



De Serre van Rozendaal

Gemeenschappelijke Openluchtdienst in de Pinkenberg

Op zondag 23 juni zal om 10.00 uur een Openluchtdienst worden gevierd in het theater *De Pinkenberg* te Velp. Het thema van de dienst is toepasselijk voor de zomerperiode: *'ik ga op reis en neem mee...'* Centraal staat het verhaal uit Lucas 9: 1-6 en een reisverhaal uit Exodus. Als Jezus zijn leerlingen erop uitstuurt om door het land te trekken dan drukt Hij ze op het hart om zo weinig mogelijk mee te nemen. Het gaat in het leven kennelijk niet om wat je allemaal zelf meesjouwt en verzamelt, maar vooral om wat je in het leven ontvangt en meekrijgt aan geloof, hoop en liefde. Wat heb jij meegekregen dat voor jou belangrijk was en is? Voorganger is de dienst is ds. Dirk Jan Brans, er is een projectkoor o.l.v. de enthousiaste leiding van Ton Schimmel (lees hierover verderop méér) en ook *Puur Zang* zingt mee in deze dienst. Het geheel begint om 10.00 uur. Er wordt gezorgd voor koffie en thee. Maar wij vragen u om zelf wat lekkers mee te nemen voor bij deze koffie en thee...

Aan ons is er een uitnodiging. Hoewel ik op de geplande zondag niet voor kan gaan, zou het fijn zijn wanneer er leden van onze gemeente mee zouden willen doen aan deze feestelijke dienst. Er wordt gedacht aan 'meezingers' bij het projectkoor, mogelijk ook twee of drie gemeenteleden die willen vertellen over wat ze hebben meegekregen in het leven aan geloof, liefde, wijsheid, inzichten et cetera.

Voor degenen die willen meezingen in het projectkoor: op 25 mei, 15 juni en 22 juni wordt er geoefend om 16.30 uur in de Grote Kerk te Velp. Op de betreffende zondag zingen we om 9.00 uur in op de *Pinkenberg*. U kunt zich opgeven bij Marja Rutten (mariars@hotmail.com) Als u zich opgeeft, vermeldt dan ook uw stemgroep, zodat je de juiste muziek thuisgestuurd krijgt om mogelijk vooraf al wat te oefenen.

ds. Dirk Jan Brans en ds. Frans Ort

Avond rondom het werk van ds. Frans Ort: 26 juni

In de Veertigdagentijd mocht ik mijn veertien kruiswegstaties exposeren in onze kerk. Op 26 juni aanstaande verzorg ik een avond om u kennis te laten maken met het werk van de afgelopen tien jaar. Ik gaf deze de ironisch bedoelde titel met *Art of Ort*. Naast een verhaal over de gebruikte techniek zal het vooral gaan over de 'Paaservaring' die ik de afgelopen jaren al schilderend doormaakte. Was mijn werk (met name de fotografie) getekend door somberheid en zwarttinten, volkomen onverwacht ontstond er een wending richting kleur en levensvreugde. Het zal gaan over die omslag, maar ook over Dadaïstisch (*Peinture automatique*), het meditatieve karakter erin en de rol die toeval speelt. Mijn werk is een combinatie van traditioneel schilderen en van digitale kunst. Daarnaast is het werk vooral verzameld in boeken die ik tijdens de avond ter inzage mee zal nemen. Voor de aanwezigen is er een klein boekje waarin een en ander wordt toegelicht. Omdat ik graag weet, hoeveel boekjes ik daarvoor moet laten printen, zou ik u willen vragen om mij even een mailtje te sturen waarin u aangeeft dat u komen wilt. Mijn mailadres is f.ort@upcmail.nl. De avond is in de Serre van Rozendaal en we beginnen om 20.00 uur. Ik hoop van harte u te mogen begroeten!

Ds. Frans Ort

Het jaar 2023-2024 hebben we op 28 april afgesloten met een spetterend concert van Maria Nemtsova en Vitaly Vitulya die als ware virtuozen ruim een uur lang ons betoverden. Daarmee kunnen we terugzien op een zeer geslaagde serie van vijf concerten. De Filosofische Kring van het vorig najaar was ook een groot succes. Dit dankzij het zeer actuele thema “Oorlog en vrede” en de zeer goede sprekers die dit onderwerp van diverse kanten belichtten.

De voorbereidingen voor het jaar 2024-2025 zijn in volle gang. Er staan vijf concerten op het programma:

- 22 september 2024 komt tenor Hans Scholing met Marc Buys aan de piano met een zangprogramma.
- 24 november 2024 komen oude bekenden: het Leids Barok Ensemble. In 2019 traden zij ook voor ons en we zijn heel blij dat we hen weer kunnen ontvangen.
- 6 januari 2025 komen het Trio Artire en het Chroma Trio met een afwisselend programma van zang en o.a. bassethoorn.
- 23 februari 2025 verheugen we ons er op dat Kateryna Kurylko voor ons een piano-recital zal geven. Dit jaar viel deze Oekraïense pianiste vanwege ziekte uit. Gelukkig konden we haar voor dit seizoen inplannen.
- 30 maart 2025 zal “Wilde eend productie” een bijzondere voorstelling geven met muziek en vertellingen. Wie ze al eerder hoorden zal graag nog een keer komen.

De concerten beginnen zoals steeds op zondagmiddag om 15.00 uur.

Ook de Filosofische Kring staat in de startblokken. Ook dit najaar een zeer actueel thema: “De Rechtstaat in verdrukking, kans of bedreiging”. Noteer alvast de data. 7 oktober geeft prof Dr Ybo Buruma de aftrap. De daarna volgende inleidingen zijn steeds twee weken later: 21 oktober, 4 november, 16 november en 2 december 2024. Ook daarbij kunt u rekenen op gerenommeerde sprekers. De avonden zijn van 20.00 – 22.00 uur in de Serre van Rozendaal. Wij hopen velen van U te mogen verwelkomen

Namens de Stichting Vrienden van de Kerk van Rozendaal, Bert Veraart

Ideeën voor het komende seizoen

Het is altijd weer een zekere druk om aan het eind van een druk seizoen de nieuwe dingen te bedenken voor het naderende nieuwe seizoen. Maar er is een aantal plannen gesmeed voor activiteiten in 2024-2025. Ik doe een greep uit de verschillende zaken waar ik bij betrokken hoop te zijn. We vervolgen de bijeenkomsten met de muziekring: ik heb programma's voorbereid rondom de verschillende vormen in de cantates van Johann Sebastian Bach, we luisteren naar oorlog en vrede in de muziek, ik vertel het verhaal van de Jiddische volksmuziek (een programma met uitermate vrolijke muziek rondom het veel verdriet dat Joden moesten ondergaan) en er zal aandacht zijn voor filmmuziek. Verder verzorg ik samen met mijn collega uit Dieren, Ronald Heins, een avond rondom de poëzie van Nel Benschop. En natuurlijk zal er in november weer een Open Podium Poëzie zijn in onze kerk. Ik hoop dat we op deze manier bijdragen aan een levende en levendige gemeente. U wordt in elk geval in de komende Nieuwsbrief uitvoerig op de hoogte gesteld van één en ander.

Ds. Frans Ort



INLEVERDATUM NIEUWE KOPIJ

De kopij voor de nieuwsbrief van deze zomer mag worden aangeleverd voor 24 juni aanstaande bij de redactie.

Frans Ort: f.ort@upcmail.nl;

Anke Mopman: a.mopman@kpnplanet.nl

Houd u er rekening mee dat de kopij voor de maanden juli én augustus is?
